



**Orde van Dienst 18 april 2021**  
**Thema: “Niets gaat verloren”**



**Voorganger:**  
**Ds. Wim Jansen**  
**Veere**

**Welkom & Lezen:**  
**Marica van der Kraats**

**Orgel / Vleugel:**  
**Rien Balkenende**

**Kostersdienst:**  
**Gert Kooiman**

**Beeld & Geluid:**  
**Gert Kooiman**

## Orgel / Pianospel

### Welkom en mededelingen door Marica

#### We luisteren naar lied 650: 1 en 2

1 De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

#### We zijn stil voor het heilige

**Bemoediging:** We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.

**Groet:** De vrede van Christus met u allen, amen

#### We luisteren naar lied 650: 3 en 4

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

#### Stilte en Gebed

#### We luisteren naar lied 653: 1

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

#### Opstapje naar het thema: *“Het is hier druk”*

(met een fragment uit O vader wij zijn samen geweest, WJ)”

## **We luisteren naar lied 321: 1 en 2**

1 Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.

2 Maar als een glimp van de zon  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond  
zo is het koninkrijk Gods.

## **Lezingen door Marica: Johannes 20: 19 – 22**

*Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest'*

## **We luisteren naar lied 321: 3 en 4**

3 Stem die de stilte niet breekt  
woord als een knecht in de wereld  
naam zonder klank zonder macht  
vreemdeling zonder geslacht.

4 Kinderen, armen van geest  
mensen gelouterd tot vrede  
horen de naam in hun hart  
dragen het woord in hun vlees.

## **Johannes 21: 15 – 18**

*Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.*

## **We luisteren naar lied 321: 5 en 6**

5 Blinden herkennen de hand  
dovemansoren verstaan hem  
zalig de man die gelooft  
zalig de boom aan de bron.

6 Niet in het graf van voorbij  
niet in een tempel van dromen  
hier in ons midden is Hij  
hier in de schaduw der hoop.

## **Niet bijbelse lezing: Karl Barth:**

*“Alles keert terug, zelfs het kleinste vliegje uit de tijd van Hannibal.”*

## **We luisteren naar lied 321: 7**

7 Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.

## **Meditatie: “Niets gaat verloren”**

## **Orgel / Pianospel**

## **Gebeden (met stilte en Onzevader)**

## **We luisteren naar ons slotied 663: 1**

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

**Zegen:** Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.

## Orgel / Pianospel

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

### Inzameling der gaven:

In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,  
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:

Voor de **Diaconie** is vandaag het doel: algemene diaconie  
Voor de **Koorkerkgemeenschap**:  
Uw bijdragen voor beide collecten svp naar  
**IBAN NL 52 INGB 0000 218 595**  
t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding  
van het doel.

U kunt de dienst *live* volgen op het Internet.  
Het is ook mogelijk om later te kijken. Hoe?  
Stap 1: ga naar de site [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)  
Stap 2: vul in bij 'Zoek kerk': Koorkerk  
Klik vervolgens op het groene rondje  
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk  
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingen te bekijken,  
of om de live-uitzending te volgen.

### Volgende vieringen / activiteiten:

25 april:	ds. Kim Magnee
2 mei:	ds. Chris Vonck
9 mei:	ds. Gerrit Klein
16 mei:	ds. Alke Liebich
23 mei:	ds. Monique van Zoest
30 mei:	ds. Monique van Zoest