

Orde van Dienst

Zondag 27 februari 2022

Thema: *“De oerschreeuw van het licht”*



De schreeuw – Edvard Munch

| | |
|----------------------|---|
| Voorganger: | ds. Wim Jansen, Veere |
| Welkom/mededelingen: | Teatske Hoogenboom |
| Orgel: | Rien Balkenende |
| Gitaar en zang: | Estatilia Brinkman |
| Koster: | Anton van Berchum |
| Lezen: | Anja van Sparrentak |
| Beeld & Geluid: | Joop Tillema en Ad de Goffau |
| Bloemen: | Addy Haverman |
| Collecten: | Thilly van der Rijst en Nellie de Goffau |
| Rijdienst: | Luuk Boogert en Niels van der Velde |
| Koffie / thee: | Johan Klumpenaar(vroeg) Doke Oosterholt en Els Koole |

Orgelspel: "Alleen zu dir, Herr Jesu Christ" J.P. Sweelinck.

Welkom en mededelingen door Teatske

gemeente gaan staan

We zingen lied 601: 1

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Wij zijn stil voor het heilige...

Woord van vertrouwen: *Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.*

Groet: *De vrede van Christus met u allen, amen.*

We zingen lied 601: 2

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Estatilia zingt: Oh My Love (gun down)

Stop screaming I got feelings
What I say is nothing
Will turn into something
There's no need for your swat team
Don't you know it's just me
And nobody's army

[Chorus:]

Oh my love oh my love
I'm not at fault for their default
Oh my love I might just
Be on your side
Put your gun down

Stop squeezing I can't breath
Sometimes I feel nothing
But your weight upon me
Can you please stop the calvery
Don't you see they got me
A tin soldier army

[Chorus:]

I'm still your friend

I'm not a foe
There is something you should know
The ancient mirror on your wall
Is the fairest liar of them all

[Chorus:]

Stilte en gebed

We zingen lied: Lied 139d

(Taizé, 1^e keer allen, 2^e vrouwen, 3^e mannen, 4^e allen)

Heel het duister is vol van luister



Heel het duister is vol van luister door uw licht

De nacht is als de dag net zo hel --- der.

Estatilia zingt: Fool's Gold

You turn the lights out
You break the walls down
You're making fun of
The things I do love

[Chorus:]

We don't need another sudden war
Why are you judging me
What do you know
If things you've seen in life to you are worth
Less than fool's gold

The way I'm weary
The things you call me
This trip we are on
It is our last one
[Chorus:]

If you don't like what we are
Then there is no me in us
And if you want to be found
Then let them know you are lost
[Chorus:]

Opstapje naar het thema: *Zingen (aangepaste versie uit 'O hemel, zei de krokodil', WJ)*

We zingen lied 600: 1

1. Licht, ont - lo - ken aan het don - ker,
Licht, ge - bro - ken uit de steen,
Licht, waar - ach - tig le - vens - te - ken,
werp uw waar - heid om ons heen!

Lezing: Genesis 1:1-4a (eigen vrije vertaling WJ: tegenwoordige tijd!)

In beginsel is God altijd aan het scheppen, de hemelen en de aarde.

De aarde is woest en chaos, met duisternis over de oervloed, maar de adem van God streelt over de wateren.

En God roept: Licht! – en het wordt licht.

God ziet het licht aan: Yes! Tof!

We zingen lied 600: 2

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Lezing: Prediker 11:7 (eigen vrije vertaling WJ)

*Het licht is zoet – en de zon is een lust voor het oog!
Ja, als de mens vele jaren leeft moet hij elke dag heerlijk leeg
lepelen – in het besef dat er veel donkere dagen zijn en dat je
nooit weet wat er komen zal.*

We zingen lied 600: 3

3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Lezing: I Johannes 1:5a,6 (eigen vrije vertaling WJ)

*God is licht!
En duisternis is er bij haar niet.
Als wij beweren dat wij intiem met haar leven
en intussen de katjes in het donker knippen,
dan is ons leven één leugen...*

We zingen lied 600: 4

4. Licht, verschenen uit de hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Niet-bijbelse lezing: Hans Andreus

*Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.*

We zingen lied 600: 5

5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.

Meditatie: *De oerschreeuw van het licht*

We luisteren naar *Paint it black* van The Stones

*I see a red door
And I want it painted black
No colors anymore
I want them to turn black*

*I see the girls walk by
Dressed in their summer clothes
I have to turn my head
Until my darkness goes*

*I see a line of cars
And they're all painted black
With flowers and my love
Both never to come back*

*I've seen people turn their heads
And quickly look away
Like a newborn baby
It just happens everyday*

*I look inside myself
And see my heart is black
I see my red door
I must have it painted black*

*Maybe then, I'll fade away
And not have to face the facts
It's not easy facing up
When your whole world is black*

*No more will my green sea
Go turn a deeper blue
I could not foresee this thing
Happening to you*

*If I look hard enough
Into the setting sun
My love will laugh with me
Before the morning come*

*I see a red door ... etc.
I see the girls... etc.*

*I wanna see it painted, painted black
Black as night, black as coal
I wanna see the sun, blotted out from the sky
I wanna see it painted, painted, painted, painted black, yeah*

Meditatie

Stilte

Orgelspel

We zingen lied 221: 1

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Estatilia zingt: My Dream Of Freedom

*I'm covered up with scars
Fits me like gloves
Be the talk of town
Pray for a heart*

*Make a sign for love
Burn the sign down
To roll the dice
Darling takes time*

*[Chorus:]
I hold a prisoner
In my heart in my heart
A mind less sinister
Is my dream of freedom
I'm living in the dark
I feel like glass
My head is sore
Good day for a war*

*I cheer myself up
I let myself down
To dry your eyes
Darling takes time*

[Chorus:]

*Do I wanna talk
Oh I don't know
I lost my voice
Can I have yours*

*I will be fine
They all say so
To melt the ice
Darling takes time*

[Chorus:]

Gebeden, stilte, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)

De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:

1^{ste} (rode zak) **Diaconie: Klimaatproject Ethiopië**

Uw bijdrage svp naar Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457

2^{de} (blauwe zak) **Koorkerkgemeenschap.**

IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas

Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.

We zingen staande ons slotlied 598

(Taizé, 1^e keer allen, 2^e vrouwen, 3^e mannen, 4^e allen)



Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Zegen: *Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.*

Orgelspel: "Toccata 20" in C, J.P. Sweelinck.

Volgende vieringen / activiteiten:

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 6 maart: | ds. Kim Magnee, Gouda |
| 13 maart: | ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht |
| 20 maart: | ds. Hans le Grand, Hilversum |
| 27 maart: | ds. Florus Kruyne, Bunnik |



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

